

Ons inspiratieverhaal

Een klein mosterdzaadje

Jezus vertelde over het koninkrijk van God.
Hij nam een piepklein zaadje in zijn hand.
"Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje.
Het is heel klein als je het zo ziet.
Maar als je het in goede grond plant,
en veel water en licht geeft,
dan wordt het een hele grote mosterdboom.
Hoog en met wel honderd takken.
In de takken nestelen vogels zich,
en in zijn schaduw zoeken mens en dier beschutting.
Het koninkrijk van God begint net zo klein als dat mosterdzaadje.
Maar als we goed zorg dragen voor elkaar,
dan wordt het goede nieuws steeds meer verspreid.
En zo wordt de wereld steeds beter.
En zoals mens en dier uitrusten
in de schaduw van de mosterdboom,
zo kunnen wij dan uitrusten in de liefde van God."

Mc 4, 31-32



Illustratie: Gunter Segers

GROEI

In het verhaal krijgt het mosterdzaadje alle kansen om te groeien tot een mooie, grote boom die heel veel vruchten kan voortbrengen.

Dit hopen wij ook voor onze kinderen, leerkrachten en ouders. In hun groeiproces hebben de kinderen onze begeleiding én die van hun ouders nodig om 'groot en sterk' te worden. Door de liefde, warmte en aandacht die wij hen geven, kunnen zij uitgroeien tot een volwaardige persoon.

ZORGZAAM

Ook wanneer het groeiproces minder makkelijk verloopt, zijn wij er om hen opnieuw het vertrouwen te geven dat ze nodig hebben om er zich door te slaan. We willen zorgzaam omgaan met onze kinderen van nu.

SAMEN

Door samen te werken kunnen we beter voor het zaadje zorgen. Op onze school willen we inzetten op sociale vaardigheden, verschillende werkvormen, ... Wij zijn er van overtuigd dat we door samen te werken veel meer kunnen bereiken

POSITIEF

Elke zaadje wordt gezaaid vanuit de hoop om op een mooie manier op te groeien. Door positief naar onszelf, onze kinderen en naar elkaar te kijken kunnen we iedereen stimuleren in zijn of haar mogelijkheden.

GELOVEN IN

De zaaier gelooft erin dat het zaadje een mooie plant zal worden. Wij geloven erin dat alle kinderen, leerkrachten en ouders niet opgeven tot hun doelen bereikt zijn en dat iedereen de kans moet krijgen om het beste uit zichzelf te halen.



ALLE'S
WAT JE
AANDACHT
GEEFT
GROEIT